

300. V. Còn nguyên-nhân nào khác nữa, làm cho phân chia hai phái Tiêu-thùa và Bait-thùa sau khi đức Thé-tôn nhập diệt?

B. Còn rất nhiều. Trước xin nói về nguyên-nhân đức Thé-tôn lập ra « Hoá thành », mà chưa vội chỉ ra « Bảo sở ». Nghĩa là đức Thé-tôn trình bày Niết-bàn Tiêu-thùa, chưa tiện chỉ dạy Niết-bàn Đại-thùa, bởi lý do trình-dò tu tập của toàn thể giáo đồ, lúc bấy giờ còn thấp kém quá. Vì vậy cho nên, da só hàng Tỳ-kheo, sau khi chứng quả Niết-bàn Tiêu-thùa, không còn muốn nghe đức Thé-tôn nói pháp nữa. Sở dĩ có ý định như vậy là chẳng phải các hang-Ty-kheo ấy có ý thói chuyên hay là có tánh tự đắc. Bởi vì trong khi bay ra Niết-bàn Tiêu-thùa, đức Thé-tôn phương-tiện mà nói rằng : « Đây là cái Niết-bàn cùng lời của đức Thé-tôn, chờ không để đó là tùy duyên mà Phật nói. Vì lẽ ấy, các vị Tỳ-kheo tin chắc rằng, mình đã đạt được mục đích cuối cùng trên con đường tu học Phật pháp, tức là đã phán tan, cái vòng sanh-tử luân hồi trong vô lường kiếp, dầu có học cái gì nữa cũng là thừa. Nhưng, không để đó là lượm gạch ao Xuân, chờ chặng phái là ngọc báu Ma-ni (Ma-ni bùa-châu).

301. V. Hoá-thành, Bảo-sở là gì ? Xin thí-du cho biết.

B. Hoá-thành là cái thành do đức Thé-tôn biến hoá mà hiện ra. Hoá-thành có ý nghĩa là một phương tiện, chặng phái là một cứu cánh. Hễ phương tiện, thì là một việc lâm thời, trong khi còn đương mê mà thôi. Hoá-thành có thể thi-du như Vày cho dễ hiểu : Đại ý nói những người tu-hành trai bước trên con đường đạo, cũng như những người lữ-hành dà lâu ngày đi trên con đường sa mạc, rất vất và cực khổ. Đoc đường, nào là nóng nực, nào là bão cáy, nào là khát nước, nào là đói bụng, v.v... Những chuyện vất và cực khổ như thế, làm cho đại đa số người trong đoàn lữ-hành đều thối chí, ai nấy đều muốn trở lại chờ không muốn đi nữa, bởi không đủ năng lực, không đủ can đảm vượt qua biển cát ấy. Thay vậy, người dẫn dắt (Phật) bèn dụng quyền-biển, lập ra một hoá-thành hiện rõ trước mặt, mà khuyên như rồng : Ô các ban đồng hành (các vị Tỳ-kheo)! Đã gần đến nơi đến chốn rồi. Kia kia, dắt kia, chỗ ấy là nơi chúng ta an nghỉ một cách vui-vẻ và vinh-viễn, không còn phải đi đâu nữa cho met nhoc. Các người hãy cố gắng lên, chỗ ấy là mục-phieu cuối cùng là nơi cứu cánh trên con đường rất cực khổ này. Đây là một phần thường rất xứng đáng : đến đó rồi, chúng ta mặc sức tho hương nhưng sự vui-vẻ khoai lạc nhất đời. Trong thi-gian này không còn có chỗ nào thanh-thor, sung-sướng và tốt đẹp hơn chỗ mà chúng ta sắp đến (không có Pháp tu nào kết quả cao hơn nữa). Đoàn lữ-hành nghe nói, ngược mặt lên xem, thấy Hoá-thành gần kề, biết mình sắp đến nơi đến chốn, ai nấy đều mừng rỡ vô hạn,

trong lòng phấn khởi, không còn thói chí ngã lồng nữa. Đoàn lữ-hành ai này đều vui mừng nhảy nhót, nhiều kẻ chạy nroc-mắt và quá cảm động.

Sau khi đoàn lữ-hành tới Hoá-thành rồi, ai nấy đều vui-vẻ, nghĩ ngơi cho bỗ lục cực khổ, và tin chắc lòn Đoàn-trưởng (Phật) nói đây là chỗ cứu cánh, nên không còn tinh-di đâu nữa (không còn tu học pháp nào nữa).

Nhưng, sự thật thi con đường rất cồn xa, xa lăm. Phai

của Đạo vô thương chánh-dâng chánh-giác, mới dùng với cái bồn tên mà, Ngài đã diễn giảng trong kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa rằng :

« Chỉ có một Phật thừa, chờ không có hai hay ba thừa ». — Đoàn

của Tiêu-thùa, vì tiêu cẩn tiều lực, nên không đủ sức lướt đến

nghĩa là không đủ sức di đến mục phiêu cuối cùng gọi là Bảo-sở,

tùy thời tùy cảnh, tùy khả năng của đại đa số giáo đồ lúc bấy giờ.

Trong khi dùng phương-tiện lập ra Hoá-thành, đức Thé-tôn mới

dùng phương-tiện mà nói rằng : Đó là nơi cuối cùng đó là chỗ

kỳ-bô quyến mà trở về thiêt, nghĩa là đến lúc cần phai bỏ. Hoá

Nhi-thùa (Thinh-vă, Duyên-giác) biết rằng : Hoá-thành có tánh

mục phiêu cuối cùng, như lời đã tuyên bố trước kia. Nhưng, phải

cần phải di đến Bảo-sở (Niết-bàn của chư Phật). Tới đó, mới

nguyễn độ tân chúng-sanh tông giao thành Phật đạo. Đây mới thật

là chỗ an lạc vinh-viễn của chư Phật trong ba đời mười phương.

Ý từ dạy Đạo của đức Thé-tôn như vậy, nhưng mà hàng Nhi-

chẳng chịu tiến bước, nên không hiểu Hoá-thành mà thôi,

là một lý-do trong các lý-do của sự phân chia giáo phái.

302. V. Lượm gach ao Xuân là gì ?

B. Đó là một thí-du hết sức hay, rất có ý-nghĩa, như vầy: Cố nhiều người thấy trắng thành mát-mè, bèn bỏ thuyền du ngoan trên mặt hồ. Bóng trắng sáng bạc, nhấp-nhô trên mặt nước hồ Xuân, tinh nẩy, cảnh ấy làm cho những người du-hồ thường nguyệt vui sẩy thích-chí, quên cả thân tam, nên cả thay đều đánh rơi ngọc báu Ma-ni. (!). Chứng tình-lại, mạnh ai nấy

(1) Ý nói vú me nhiễm uran thiếc, nên quên mất Phật linh.